

Augustus 2008: Naoberschap

Dit eerste verhaal komt uit het boek 'Gasteren' (Henk Hellema en José Martin, 2004).

In een dorp als Gasteren is de noaberhulp altijd belangrijk geweest. Een sterk staaltje van burenhulp was de versleping van een grote schuur midden in de oogsttijd van 1959. 'Een kras staaltje naoberschap lieten op 8 augustus 1959 60 boeren uit Gasteren zien,' schreef het christelijk nationaal weekblad 'De Spiegel'. Op één dag werd het geraante van een bestaande schuur, met een gewicht van zo'n 3000 kg, van het erf van Jan Dijkman, Oosteinde 9, naar dat van Job Talens aan de overkant van het Oosteinde (nr. 14) versjouwd, een afstand van zo'n 100 meter.



'De plaatselijke wachtmeester van de rijkspolitie is daarbij aanwezig als regisseur en verkeersregelaar. Boven op het geraante, op een hoogte van zo'n 10 meter zit een man om aanwijzingen te geven. Om half negen 's morgens heeft de stoet het erf van boer Talens bereikt. Deze gaat zijn boerderij binnen en weldra komt hij naar buiten met één (de eerste van vele) fles geestrijk vocht, een oude gewoonte.'





Het geraamte wordt vervolgens op een muurtje getild, dat al dagen daarvòòr door de plaatselijke aannemer was gemetseld. Ook dat wordt met z'n allen geklaard. Volgens traditie klimt één van de boeren in de top van het geraamte en bevestigt daar een grote dennetak, waarin aan de ene kant een fles met inhoud en aan de andere kant, als tegenwicht, een zware steen wordt gebonden. De boeren stellen zich op naar gelang van ouderdom en de eerste, een 81-jarige, gooit een steen naar de fles. Het is pas één van de jongeren die tenslotte de fles aan diggels gooit. Het feest op het land kan beginnen, het geestrijk vocht vloeit rijkelijk.'

