

Hennie Stokker-Stadman uit Exloo stuurde een gedicht in, waarin een waar gebeurd verhaal is verwerkt. Hennie Stokker?
Hennie Stokker over zichzelf en haar gedicht.

Eerst even dit....

Wat heb ik met Gaastern? Mien man, Jan Stokker is daar geboren. Ik zulf, Hennie Stokker-Stadman ben in Anloo geboren. Een grote hobby van mij is verhaolen en gedichten schrijven, dizze draog ik ok wel is veur.

Nou zag ik op de website wat over verhaolen oet Gaastern!

Ik heb een gedicht bijvoegd over Gaastern. Dit is een waar gebeurd verhaal. De oldern kunt zich misschien nog wel herinnern dat het heideveld in de braand staon het (jaoren terug). Dit was toen in de braand kommen deur een klein jonkie die daar an het heideveld woonde, jao, Jan Stokker. Hier heb ik een gedicht over schreven. Natuurlijk is der her en der wel wat an past om der een zo mooi spannend meuglijk gedicht van te maaken.

Braanderij op 't veld

Pap en mam bent drok in de weer
dan ziet ze oons soms niet meer
Ze bent met heui an 't sjouwen
daorum gao ik maor een hut bouwen
Ik moet toch ok wat
nee, ik gao hiernaost op 't pad
Jao, takkies zuuken
kan mam mooi in de kachel gebruiken
Is lekker warm veur de kolde daogen
dat kan ik zo naor hoes draogen
Ik ben hartstikke stark
en dat scheelt mam een bult wark

Ok waacht, even stoppen
daor zie ik nog heidetoppen
Die gao ik plukken veur mam
zodat dat ok in de kachel kan
Maor, wil dat wel in de fik

weej wat, dat prebeer ik
Ik steek een klein toppie an
daor komp vast gin gedonder van
Nee hor ik kiek wel oet
ik weet hoe aj dingen ansteken moet

Oh, ik heb nog lucifer in mien spiekerjas
dat komp meraokel van pas
Lag lest een deusie op pompstraat
is nog van mien kammeraod
Ik geleuf dat die dat bewaoren mus
veur zien oudere zus
Die rookt wel is shag
stiekem, achter bij het laandhek

Zo, nou zal ik is even kieken
of ik mien lucifer kan aofstrieken
Dit heidetoppie wil vast wel goed branden
oh, ik moet wel oet kieken veur mien handen
Donders nog an toe
dat braand, maor vraog niet hoe
Ik wil maor 1 toppie preberen
niet glik het heule heideveld aofscheren

Dit löp echt oet de haand
verdorie alles om me toe vlog in de braand
Nou ben ik der mooi klaor met
en der is geen meens die mij nou red
Nee, ik moet zulf een oplossing zuken
waacht, ik kan mien steefels wel gebruiken
Ik gao heul gauw in het rond stappen
en dan alles wat braand, plat trappen

Hé wat is dit nou toch naor
ik kriegt jao niet veur mekaor

Donders, wat zult pap en mam wel niet zeggen
hoe moet ik ze dit oetleggen
Maor dat is een zorg veur laoter
ik moet nou eerst op pad veur waoter
Want aans hebt we straks geen heideveld meer
Oeh ... en dan gaot mien pap en mam tekeer!
En de mensen die in Gaastern woont
door word ik ok vast niet deur beloond

As ik nou is gloepends haard gao rennen
naor de Gaasterse vennen
Door is waoter genug
dat kan ik mooi gebruiken toch
Ik gooi dat over de heidetoppen
dan gaot de braand vast zo stoppen
Maor, hoe krieg ik het waoter door dan
oh in mien steefels, jao dat kan

Hé wat komp door an racen
dat kan wel is een brandweerauto wezen
Of zult ze mij kommen helpen
verdorie ik heb de boel zo wel mal op stelten
Want kiek toch is, wie komt door an
mien pap en vlak daorachter mien mam

Zak ik op mien donder krieggen
ik mag vanaovond vast niet opblieven
Nee, vast nie
want as ik hun gezichten zo zie
Dan mag ik nog van gluk spreken
dak vanaovond nog wat krieg te eten
Mam röp, lilleke snotbengel
en pap schreeuwt, je bent een onhemmel
Nou, waarom bent ze nou toch zo kwaod
ik wol mam allen maor helpen met de winterveurraad

Hennie Stokker-Statman